

Ayse	<p>Ik ben Ayse heb je me gezien Krijg voor rekenen een tien Als ik alle sommen snap Ik heb 3 broers ze zijn heel knap Ja ik hou van knappe koppen Maar 't liefste ga ik shoppen</p>
Azra	<p>Ik ben Azra, groep zes/zeven Azra Zazra zeg maar even Ik geef niks om ganzenborden Ik wil wel ontwerpster worden Ik heb een hamster heel tevrede En mijn broer is best okee</p>
Günay	<p>Ik ben Günay, rij graag paard Ik vlecht je haren in een staart Ik knip je haren in model Kapster worden wil ik wel Heb veel vrienden groot en klein Lekker dansen vind ik fijn</p>
Hasan Onurcan	<p>Wij zijn Hasan en Onurcan Worden later zakenman Dol op onze PS3 Van barbiepoppen houden we niet Voetbal vinden we okee Spelen graag een wedstrijd mee En poepen samen op de plee</p>
Hatice	<p>'k Ben Hatice heb je me gezien Hou van strikjes, ik heb er tien Nee ik word geen juf of meester Maar voor kinderen een verpleegster Koken kan ik erg goed Ik weet prima wel hoe dat moet</p>
Irem	<p>Ik ben Irem, ben 10 jaar Bruine ogen, lang bruin haar Ik speel erg graag toneel Van mijn nichtjes hou ik veel Ga met een trap naar de zon Ben een fan van Traaaaabzon</p>

Selin	<p>Hee hallo ik ben Selin En ik geef mezelf een 10 Ik hou veel van leuke grappan Wil graag in 'n taartje happen Ben ik jarig, blaas een kaars En mijn lievelingskleur is paars</p>
Serenay	<p>Hoi hier ben ik: Serenay Noem mij maar:</p> <p>Kapster worden wil ik wel Mijn kleur haar is karamel Hou van paarden in een rij En van zingen word ik blij</p>